

# ZET MEE UW TANDEN IN ONS FILIPPIJNENPROJECT



6 oktober: Inspirerend congres en spetterend avondfeest

Eind oktober is het weer zover. Dental Mission trekt voor de derde keer naar de Filipijnen met een enthousiast team van 40 tandartsen, vijf tandtechniekers, twee dokters en enkele logistieke medewerkers.

In 2007 ging de bal aan het rollen door een Filipijnse collega, Faith, die vertelde over de erbarmelijke situatie aangaande tandverzorging in haar thuisland. Enkel de rijkere klasse kan zich tandheelkundige zorgen veroorloven op de eilandgroep aangezien de overheid geen sociaal opvangnet aanbiedt. Faiths verhaal raakte bij vele collega's een gevoelige snaar en zo ontstond in 2007 de eerste Dental Mission, waarbij toen 3553 Filipijnse patiënten behandeld werden. In navolging van de succesvolle eerste



poging, werd besloten in 2010 de missie te herhalen. 44 vrijwilligers leverden samen met de Davao Medical School Foundation prachtig werk. Ditmaal kregen 5300 patiënten gratis tandheelkundige bijstand.

Op **6 oktober** organiseert Dental Mission een event om de volgende missie te bekostigen. Er zal in de namiddag een inspirerend congres plaatsvinden voor de ganse medische wereld. Later op de dag volgt een spetterend avondfeest op de luchthaven van Deurne. Zowel de broers Koen en Kris Wauters als de Kreuners zullen hieraan mee werken. Alle opbrengsten gaan integraal naar het goede doel, aangezien alle vrijwilligers hun reis en verblijf zelf bekostigen.

Voelt u het ook kriebelen en wilt u dit project graag steunen, neem dan zeker een kijkje op onze website [www.dentalmission.be](http://www.dentalmission.be)

